

ΟΜΙΛΙΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας

«Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων και Άλλες Διατάξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το παρόν Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας η προσπάθεια επανεκκίνησης των δομών Ψυχικής Υγείας με σκοπό την λεγόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση είναι μάλλον άνευ ουσιαστικού αντικρίσματος.

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στον πολύπαθο χώρο των δομών ψυχιατρικής στήριξης;

Η προσπάθεια αποασυλοποίησης έμεινε στη μέση.

Αλλά και τα ιδρύματα είναι ευνουχισμένα. Δείτε για παράδειγμα το πρόσφατο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και το οποίο καταγράφει περιστατικά ασθενών που καθηλώνονται στα κρεβάτια με ιμάντες κυρίως λόγω της αδυναμίας κατασκευής ειδικά διαμορφωμένων δωματίων.

Αυτή η πρακτική εν έτη 2017 συνιστά κατάφωρη παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καταδίκη και επιβολή προστίμου σε βάρος της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πώς όμως φτάσαμε εδώ;

Πώς έμεινε η αποασυλοποίηση στη μέση και δεν έκλεισαν τα νοσοκομεία;
Γιατί μας τελείωσαν τα χρήματα.

1,4 δις φαγώθηκαν και φτάσαμε να μην έχουμε αποτέλεσμα. Να μην μπορούμε να κλείσουμε τα άσυλα. Άλλη μια καλή ιδέα που μετατράπηκε σε ένα πάρτι από τα πολλά που μας εξόντωσαν.

Άλλος ένας λόγος που από αυτό το βήμα μιλάμε με παχιά λόγια, αλλά ο ελληνικός λαός δεν βρίσκει λύση στα προβλήματά του και δεν μας πιστεύει κανείς.

Για αυτό έχουν να λογοδοτήσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Εσείς όμως τι κάνετε; Δύο χρόνια τίποτε.

Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις όσο ασχολούσασταν με τοποθετήσεις νοσηλευτριών στις ΜΕΘ και αντισυνταγματικές αναγκαστικές παραιτήσεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά και αλλαγές

διοικητών στα νοσοκομεία ώστε να δικαιωθούν όσοι διώξατε και τώρα να πληρώνουμε διπλούς και τριπλούς διοικητές νοσοκομείων.

Το δικό σας πάρτι ανικανότητας. Πάρτι που κοστίζει.

Και σήμερα με αυτό το ν/σ; Κανένα σχέδιο, καμία στρατηγική.

Θα έχουμε ιδρύματα ή όχι;

Πιστεύετε στην αποασυλοποίηση ή θα έχουμε πολιτική στήριξης των ασύλων;

Δε μας λέτε. Προσωρινά να τη βγάλουμε και «έχει ο Θεός».

Φτάνει πια. Φτάνει με το «Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον».

Σκεφτείτε λίγο πιο στρατηγικά έστω στον τομέα αυτό που δεν έχουμε τους ξένους, τα μνημόνια και τους συνήθεις μπαμπούλες πάνω από το κεφάλι μας.

Έχουμε όμως, όπως φαίνεται, το κακό το ριζικό μας.

Αλλά και στα μικρά: Δικαιούμαστε να πιστεύουμε πως και αυτό το ν/σ είναι γεμάτο ρουσφέτια. Με το αρ. 25 εντάσσετε τους ανειδίκευτους γιατρούς στο ΕΣΥ. Με το αρ. 26 δίνετε δεύτερη ευκαιρία στους γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που έφυγαν το 2014. Με το αρ. 48 επιτρέπετε τις αποσπάσεις στην ΑΕΜΥ ΑΕ με τους μισθούς που ισχύουν στην εταιρία αυτή και όχι στο δημόσιο. Μπαλώματα και ρουσφέτια.

Τι θέλουμε στο ΕΣΥ; Ευελιξία στις σχέσεις εργασίας των γιατρών. Δανείζομαι παράδειγμα που άκουσα από συνάδελφο. Αντί να κάνουν στην Σπάρτη εξωτερικά ιατρεία ένα απόγευμα την εβδομάδα οι 10 ιδιώτες παιδίατροι και να πληρώνονται €50 την εξέταση, το νοσοκομείο δεν έχει κανέναν το απόγευμα. Αποτέλεσμα: ασθενοφόρο παίρνει το παιδί σου για Τρίπολη και επειδή το ίδιο συμβαίνει και εκεί, το πάει στην Αθήνα με κόστος €1000. Σκεφτείτε το €1000 αντί €50.

Κύριες και κύριοι συνάδελφοι,

Άλλο ένα νομοσχέδιο στο οποίο στριμώξατε άσχετες τροπολογίες. Ας αναφερθώ σε δύο από αυτές. Η κα Αχτσιόγλου προσπαθεί να διορθώσει τα ανεκδιήγητα του νόμου Κατρούγκαλου. 9 μήνες η ΕΛΣΤΑΤ να σας λέει πως φτιάξατε έναν συντελεστή στο μυαλό σας και στη φαντασία σας και εσείς να σφυρίζετε αδιάφορα.

Πόση αναλγησία όταν αυτή η άσκοπη καθυστέρηση δεν επιτρέπει στις συντάξεις να εκδοθούν;

Τι άλλο να περιμένουμε πια;

Ίσως να περιμένουμε την άλλη τροπολογία που το υπουργείο άμυνας αναλαμβάνει την κοινωνική δουλειά του υπουργείου μεταναστευτικής πολιτικής και την επισκευή των κτηρίων που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Πραγματικά αχαρακτήριστη προχειρότητα.

Με την ευκαιρία στηρίζω την τροπολογία για την πολιτογράφηση των κατιόντων εβραίων ελληνικής καταγωγής. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για την επέτειο της αποφράδας εκείνης μέρας που ξεκίνησε το πρώτο τρένο από τη Θεσσαλονίκη για το Άουσβιτς.

Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, δυο λόγια για τα τρέχοντα ζητήματα.

Διαπραγμάτευση. Ζητιανεύετε κάτι από την κα Μέρκελ και την κα Λαγκάρντ. Θα αποφασίσουν ερήμην μας χωρίς να έχετε τη δυνατότητα ούτε καν παρατηρητή. Το μόνο που λέτε είναι: Όταν είστε έτοιμες, εμείς θα συμφωνήσουμε στα μέτρα, παρακαλώ να τα πακετάρουμε όλα μαζί. Και όταν λέει η κα Μέρκελ «ίσως δω τη Λαγκάρντ τον Απρίλιο αντί τον Μάιο» βγαίνει ο Π/Θ και το λέει ως καλό.

Δεν καταλαβαίνει πως έτσι ξεγυμνώνεται; Ότι δεν έχουμε καμία θέση σε αυτή τη διαπραγμάτευση, και απλώς περιμένουμε να ντύσετε επικοινωνιακά τα μέτρα που ήδη έχετε συμφωνήσει.

Αντίμετρα: Μας λέτε πως θα πάρετε 1€ για κάθε 1€ λιτότητας. Και πως το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα το πιάνουμε οπότε το 2% νέα μέτρα είναι αχρείαστα. Άρα μας λέτε πως ο νέος στόχος της κυβέρνησης είναι 5,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Ας το ακούσει ο ελληνικός λαός. **Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ βάζει στόχο 5,5% πλεόνασμα. Και μάλιστα για πολλά χρόνια μετά το 2018.**

Αυτή είναι η λιτότητά σας και γι' αυτή θα λογοδοτήσετε.

Και ποιος θα το πληρώσει;

Κανείς είναι η απάντηση.

Σαν τον Χότζα μάθατε λίγο – λίγο τον γαϊδαρό σας να μην τρώει, αλλά θα σας ψοφήσει.

Γιατί η οικονομία βουλιάζει. Τα έσοδα σώθηκαν από το μέρισμα της ΤτΕ. Όσο καθυστερείτε, η διαπραγματευτική σας θέση θα χειροτερεύει και θα πάρετε κι άλλα μέτρα. Η ρευστότητα εξαφανίστηκε. Ο ΕΛΑ και τα κόκκινα δάνεια πήραν και πάλι την ανηφόρα όπως το 2015. Η άνοιξη της ανάπτυξης σαν ένα νέο ρέκβιεμ για το όνειρο των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ έδωσε τη θέση της στο φθινόπωρο της ΕΛΣΤΑΤ.

Κύριες και κύριοι συνάδελφοι,

το δημιούργημά σας -ο κ. Βαρουφάκης- χθες σας έριξε το γάντι. Ζήτησε εξεταστική επιτροπή και ειδικό δικαστήριο. Τι φοβάστε; Γιατί δε δέχεστε την πρόκλησή του; Γιατί δε ρίχνετε φως στο τι συνέβη το 2015; Γιατί δε λέτε στον ελληνικό λαό για ποιον λόγο πληρώνει σήμερα τα σπασμένα εκείνης της εποχής; Για να τελειώνουμε με τα παραμύθια και τις φαντασιώσεις περί δραχμής που προπαγανδίζει και προετοιμάζε ερασιτεχνικά όπως εγώ πρώτος κατήγγειλα από αυτό εδώ το βήμα.

Κύριες και κύριοι συνάδελφοι,

τα ρεπορτάζ και οι μελέτες το αποδεικνύουν. Παιδιά και αδύναμοι πλήρωσαν την κρίση και εξακολουθούν να την πληρώνουν. Αυτούς -με τις αποτυχίες σας- δεν τους στηρίζετε. Όταν σας ζητούσα με το μέρισμα του Δεκεμβρίου να στηρίξουμε τα 200.000 χιλιάδες παιδιά σε οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο, με αγνοήσατε.

Σε αυτά πρέπει να λογοδοτήσετε και σε όσους προδώσατε.

Γιατί εν τέλει είστε το δεκανίκι του παλιού πολιτικού συστήματος.

Γιατί πήρατε την οργή και την κάνατε ελπίδα και πήρατε την ελπίδα και την κάνατε απογοήτευση και παραίτηση. Και έτσι περάσατε τα μέτρα που δε μπορούσαν να περάσουν όσοι μας έφεραν εδώ.

Αλλά κυρίως: γιατί με την ανήθικη διακυβέρνηση των φαινομένων ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, χαμένων χρημάτων του προσφυγικού, απευθείας αναθέσεων, προσλήψεων και ρουσφετιών, δικαιώνετε όλα τα λάθη του παρελθόντος.

Είστε δηλαδή η τελευταία φάλαγγα της μεταπολίτευσης. Και ως τέτοια θα σας κρίνει ο ελληνικός λαός όταν έρθει η ώρα της κάλπης.